

## Nyhedsbrev nr. 4 – december 2020

### Glædelig *grooming*-fri jul

Tirsdag den 8. december var næstsidste dag i retssagen mod en 22 årig mand. Han er tiltalt for at have begået **digitale** seksuelle krænkelser mod 196 unge piger og kvinder. Manden har **groomet** pigerne. Grooming er digital børnelokkeri. Det handler om at få de unge til at blotte sig og sende intime billeder, som gerningsmanden så kan bruge til afpresning senere.

Manden, som der vil blive afsagt dom over onsdag den 9. december har brugt de sociale medier; **Snapchat** og **Yubo**. To meget brugte sociale netværksapps blandt børn og unge.

Du julepynter og måske "sportify'er" du Whams legendariske "Last Christmas" og drømmer om sne og julefred? Alt imens "social-medier" dit barn den - for fulde gigabyte. Det er som det plejer. Julen er traditionernes fest. Det skal nok blive jul.

Ja! Selvfølgelig bliver det jul - "grooming-fri" jul. Og som med opskrifter på and, flæskesteg og vaniljekranse, så findes der også en opskrift på at undgå *grooming*: 5-6 spsk. åben dialog, 50 gram snusfornuft og et pund god moral. Rør rundt i årevis og lad det simre i tempereret nysgerrighed.

I sagen som jeg indledte nyhedsbrevet med, ønsker forsvareren en mildere straf end anklageren. Ingen overraskelse! Sidstnævnte ønsker straf op til 10 år. Mens forsvarerens argument er, at *der er en skærm mellem gerningsmand og offer*. Sagens udfald vil danne præcedens for fremtidige sager af lignende art. Kan skærmen udråbes som en formildende omstændighed?

Børn og unge bruger en stor del af deres liv på sociale medier. Og som alle andre, er de også uopmærksomme indimellem. Du kan med fordel holde dialogen levende med dit barn. Dit barns digitale liv er ofte et stille liv. Men ordsproget om "*den der lever stiller, lever godt*" gælder **ikke** her! Fra tidligere grooming sager ved vi, at ofrene stort set aldrig siger noget til mor eller far. Fordi det er flovt og fordi børn er bange for skæld ud. Så langt ud behøver vi slet ikke at komme!

Jeg anbefaler, at du som forælder altid bærer de angivne 5-6 spiseskefulde åben dialog på dig. Så ved dit barn, at "DIG" kan man altid komme til. Vær med til at give dit barn gode digitale oplevelser, for dem er der uendelig mange af. Gør det gerne i fællesskab.

Tjek følgende links: <https://sikreside.dk> og [www.sletdet.dk](http://www.sletdet.dk) Gør det sammen med dit barn. Det letter dialogen for alle og du overholder julens bud om at komme hinanden ved. Win-Win!

Konstante digitale udfordringer! Som om det ikke er udfordrende nok, at praktisere julehumør midt i en pandemi? Hvor ofte skal vi spritte hænder? Hvordan danser man om juletræet med sin pynt, med rette anbefalede antal meter imellem sig? Og skal vi nynne eller synge?

Håndsprit kan ikke desinficere digitale krænkelser. Åben dialog. Det er julebudskabet herfra.

**I ønskes alle en glædelig jul og et fantastisk nytår.**

Dennis Lindholm Nielsen – Digital dannelses- og trivselskonsulent – BRK