

## FRITIDSLIV I SNOGEBÆK ANNO 2023..

Af: Flemming Torsten Sørensen

( I forbindelse med WORKSHOP omkring by og områdefornyelse i Snogebæk ” FRITIDSLIVET”)

Det var en dejlig sensommer morgen i det lille fiskerleje Snogebæk på Bornholm.

Peter Nielsen vendte sig i sin seng og kiggede på klokken..”uhmm 8.30” mumlede han, så må jeg hellere til at komme op tænkte han. Han havde en aftale med vennen Svend på kajakbroen om at de skulle ro en morgentur forbi Balka strand og til Nexø. Det var en ganske særlig dag, denne mandag den 16. sept., 2023 i Snogebæk. Senere i eftermiddag kom Peters to børn og hans 4 børnebørn hjem på ferie i Snogebæk fra henholdsvis Oslo og Melbourne i Australien hvor de boede. Familie skulle tilbringe en sensommer uge sammen som de plejede på denne tid. Peters kone Ulla var allerede ude af døren, hun var jo også pensionist og havde god tid -!

Hun var gået ned på den, i folkemunde kaldte: ”kedeplads” syd for haven i Snogebæk. Pladsen var blevet lavet for en del år tilbage og var blevet et stort hit og en god reklame for Snogebæk – mindfulness plads med Danmarks bedste udsigt 270 graders havudsigt ro og fred, tid til fordybelse i de store hængekøjer eller rendyrket meditation med havudsigt på en af de fint i terrænet indpassede bænke. Her blev sommeren igennem lavet åben yoga klasser og mulighed for at deltage i fælles afspænding og mindfulness træning..

Senere skulle hun vist med hendes veninde en tur i den store brændefyrede sauna på stranden – og så bade lidt, det gjorde de hele året. Bagefter skulle de vist ud på revet. Her havde man jo for et for år siden anlagt tangstien, man kunne gå helt ude på revet og samle tang, eller man kunne sidde på de en de platforme som var etableret på kanten og fiske – revet var et fantastisk sted og samle tang, som jo var blevet en kendt del af Snogebæk som leverandør til det nye bornholmske køkken. Næste weekend skulle der jo også være tangfestival på haven og rundt omkring i Snogebæk. Men Peter brød dig ikke så meget om tang og vintebadning– tangen smagte for salt og vandet det var for koldt syntes Peter, som befandt sig bedre ovenpå vandet i en kajak

Kl. var ikke så mange, så han kunne vist godt nå en løbe tur og lidt motion inden han skulle mødes med Svend. Han løb ned imod havnen, her mødte han en flok børn fra Nexø skole, som var på vej ned til den Maritime legeplads ved havnen -... det så ud som om de også skulle en tur med naturvejleder fra Natur Bornholm i den relativt nyetablerede Clear Blue park center som var Natur Bornholms aktive afdeling, hvor man havde den direkte adgang til Østersøen. Her kunne børn og skoleklasser virkelig få fingrene i vandet. Man kunne fiske fra de fine platforme, samle strandting, kigge og lære om hele Østersøens BIO diversitet på en praktisk måde – måske afslutte med en badetur.

Peter løb ud langs den fint etablerede løbe sti som løb langs vandet, måske var det DK smukkeste løbeudsigt hvis man var til vand og vide horisonter. Han havde faktisk god tid, så igennem krattet og videre ind til naturfitness parken. Hvor man for en del år siden havde etableret et naturfitness område – har var mulighed for pull ups og push ups mv. - med udsigt og frisk luft. Det var faktisk blevet rigtig godt, det faldt godt i tråd med naturen i området.. Et par hurtige øvelser og så videre op imod Balka!

Her lige før stranden begyndte lå den nye Aqua park. Et meget smukt område, hvor man havde bygget en slags kæmpeplatform i træ -, med flere forskellige niveauer. I starten havde borgene i Snogbæk været meget imod en egentlig Aqua park. – Men efterhånden som processen var skredet frem, var alle vist egentligt meget godt tilfredse med resultatet. En slags naturlig Aqua park ØKO AQUA PARKEN blev den kaldt, holdt i den mere naturlige afdeling. Bygget fuldstændig i træ med en platform som flere steder gik ud i niveau med Bugten ved Balka strand, sådan lidt Nordisk stil, ikke noget lyseblåt plastik her. Der var etableret fine sidde pladser, en lille strandbar og et fin naturlig platform til kajakker og andre små fartøjer. Snogbæk kerne havde lavet en anparts aftale hvor kajakker hele sommeren blev udlejet til turister og uden for sæson kunne alle med en anpart frit bruge kajakker og de små joller som de var fælles om. I tilknytning til den store platform var der etableret en række vand rutsjebaner og slisker som kørte direkte i havet. Der var også forskelligt udstyr store bolde og andet man kunne flyde og lege i. Der var lavet et område til kajakpolo og måske det Peter var allergladest for, et markeret område til OPEN WATER swim med bøjer og afmærkninger og små fikspunkter som gjorde open Water swim rigtig sikkert og trygt.

Øko Aqua parken og platformen var også blevet et naturligt samlingspunkt, for en kop kaffe eller en øl det var faktisk blevet en hel lille tradition for borger i Snogbæk og mødes der ved særlige lejligheder. Både i forbindelse med hygge men også fritidsaktiviteter. På sin vis var det helt eksotisk med udsigt til Balka strand, uden at det dog havde mistet sin charme.. Som arkitekt havde Peter en gang været med til at bygge et Hotel på Maldiverne. På mange måder kunne Snogbæk egentlig godt være en nordisk udgave af Maldiverne, med det lave, klare vand og den storslåede udsigt.

”Nå for den da”! – Peter pustede. Svend stod allerede og riggede en kajak til. Jeg må vist da have fortabt mig lidt i udsigten og morgensolen tænkte han ved sig selv. Svend vinkede...

I dejlig morgen sol og stille vejr roede de to venner tværs over Balka bugten, inde i bugtens bagerste del som var op imod Nexø siden, kunne man se bølgerne begynde og rulle. Den relativt nyetablerede bølgemaskine som lå i vandet og havde fuldstændig gjort drømmen om Balka og Snogbæk som Surfer Paradiset til en realitet. Nu var der mulighed for at ikke bare surfere og kite surfe kunne træne, men også bølge surfe. Den store fordel ved denne maskine var at bølger blev helt regelmæssige – så det var faktisk noget de fleste mennesker og børn kunne prøve. Men særligt unge mennesker var blevet tiltrukket. Peter glædede sig til at hans børnebørn skulle prøve bølgerne, de var jo fra Australien – og havde vist surfet i rigtig stor bølger der..?

Heldigvis var bølgemaskine ikke blevet ramt af turist kaos med skrigende unge mennesker med en Bacardi Brezzer eller to i hånden, og man havde undgået at få placeret et fire etageres surf og wellness hotel lige ud til standen.. Man måtte erkende, at det havde betydet et gevaldigt opsving for antallet af besøgende i Snogbæk også noget udenfor den traditionelle sæson – uden at det var gået helt amok..

De roede videre og nåede Nexø havn – hvor de vendte om.

Undervejs hyggesnakkede de lidt om løs og fast. DE skulle mødes senere på eftermiddagen igen.

Her skulle de sammen med den lokale idrætsafdeling i Povlsker være med i planlægning af den store koncert med Newhew på fredag... Koncerten skulle foregår I det gamle rensnings anlæg, her havde man for ti år tilbage etableret en slags amfi scene eller noget der kunne minde om - en åben friluftscene. Den var blevet et populært sted for udendørs optræden, der havde både været klassiske koncert og rigtig mange

rock koncerter. Kunstnere var rigtig glade for at komme i Snogebæk og bo i en af de små fisker hytter man havde etableret i gammel stil...

Nå de var ved at være tilbage, kajakker på plads på broen! – Der stod allerede et par andre og ventede på en tur ... Peter skulle også gemme lidt kræfter, han var ret overbevist om at børnebørn ville udfordre ham til en lille fodbold match på multibanen i Snogbæk. ”Jo det det skulle nok blive en god dag ” - tænkte Peter ved sig selv da han hoppede ud af kajakken og begynde at gå hjemad. Han skulle lige huske en friskfanget fisk fra Skipper Morten på havnen. - Han havde allerede bestilt den vis [www. Friskfisksnogbæk.dk](http://www.Friskfisksnogbæk.dk).. to store torsk dem skulle de have til aftensmad, på gammeldags maner med rødbeder, sennepssovs og det hele. Det var nærmest et fast ritual når deres børn kom hjem til Bornholm.

***”Jo det var faktisk ret dejligt at bo i Snogbæk” tænkte Peter og gik ned imod havnen...!***