

Overskud

Skolelederen og lærerne på Nexø Skole er alle ansatte i Bornholms Regionskommune. Det er deres job at tage ansvar for, at eleverne får den bedst mulige uddannelse. Det fungerer, det gør det, men for nogle er det ikke godt nok. Nogle mennesker har et behov og en trang til at udfordre rammerne, at gentænke, hvad der egentlig kan lade sig gøre. Hvad der skal til for at det fungerer endnu bedre. Skubbe hele systemet i den rigtige retning.

Når de arbejder med skolen arbejder de med kommunen.

De udvider forståelsen af, hvad fælleskabet kan gøre.

Og da Nexø Skole kvalificerer sig til finalen i skolefodbold, begynder en ny måde at tænke skole og erhvervsliv sammen på at tage form. På 24 timer lykkes det skolen, lærere og forældre at samle 250.000 kroner til at hele skolen kan rejse med holdet over for at støtte og fejre sammen.

Kommune og borgere sammen.

24 timer.

Over 10.000 kroner i timen.

Private støtter op.

Men især erhvervslivet støtter op. De har en interesse i det, der foregår i den by, der også er deres. Hvordan de unge kommer igennem deres uddannelse. De forstår, at det er derfra de selv skal rekruttere deres kommende medarbejdere.

Og skolen tager samarbejdet op, da de gerne vil have en tablet til samtlige elever i overbygningen. Overbygningen der samler alle elever fra hele østkysten. Og ved igen at kontakte de erhversdrivende i byen, begynder en nye fase i samarbejdet. Det lykkes og snart står skolen med det nye it-udstyr. Fremtiden er på flere måder rykket ind i Nexø Skole.

Men ikke kun det.

Sammen med it-udstyret har skolen og de erhversdrivende forpligtet sig overfor hinanden. De vil lade samarbejdet fortsætte forbi sponsoraterne. Det er ikke nok bare at give og modtage. Aftalen er at eleverne skal ud at arbejde sammen med firmaerne.

Et nyt liv på kajerne. Nye muligheder for at genoplive de mange kvadratmeter. Som om skolen faktisk rykker ud af sine fysiske rammer og ud i byen. Ned på havnen, hvor det hele en gang begyndte.

Firmaerne peger på den kreativitet, der ligger i ungdommen. De vil høre hvad eleverne siger til forskellige problemstillinger de møder som firma. De inviterer eleverne indenfor. De giver de unge udfordringer.

På den måde er de med til at forme skolen i deres by. På deres ø.

Sammen med kommunen løfter de opgaven at danne de unge.

Sammen med kommunen og ledelsen er de med til at give Nexø Skole større og bedre rammer.

Det er ungdommen. Dem med overskuddet og fremtiden for sig. Interessen for dem er nem at forstå. Nem at sætte sig ind i.

Men det er ikke kun der erhverslivet og skolen finder sammen om at give et andet liv til borgerne.

I huset i Lille Madsegade i Rønne arbejder de med misbrugerne. Mennesker med en nærmest uvirkelig afhængighed, der har overtaget store dele af deres liv. En afhængighed, der har afskåret dem fra meget af den verden, vi andre færdes så ubesværet i. Helt konkret må mange af dem ikke komme i byens butikker på grund af tidligere uoverensstemmelser med dem der driver forretning. Man skulle tro at der ville være en uoverstigelig modvilje til stede.

Men det viser sig ikke at være tilfældet, da huset i Lille Madsegade bestemmer sig for at bede om hjælp.

Det er tæt på jul og mange af borgerne, for det er det de er, der kommer i huset har ingen andre end dem i huset af fejre højtiden sammen med. Og selvfølgelig er der ikke sådan råd til gaver. Ikke på samme måde som resten af os har det.

De ansatte spørger rundt omkring og de mødes med en stor velvilje og gavmildhed. Det ligefrem vælter ind med gaver. Gavekort, cremer og biografbilletter blandt andet. Matas, apoteket, tøjbutikkerne og biografen. Det er som om at hele byen samler ind til nogle af de svageste i samfundet.

På alle måder er det helt i højtidens ånd.

Det er næstekærlighed, sådan helt konkret.

Og så er der fest.

De samles i kommunens bygning i Lille Madsegade, og gaverne fra forretningerne er blevet pakket ind af de ansatte. Der er mere end nogen havde forestillet sig. Den egentlige tanke havde været at der blot skulle være til pakkelegen. Nu er der både til det og til en gave til hver af de borgere der møder op for at fejre julen sammen.

Det er på mange måder rørende.